



Secretaris Hoofdstad Aanspanning  
Bolwerksepoort 67  
2152 EX Nieuw-Vennep  
KvK: 40533038  
IBAN: NL35RABO0359675522  
BIC: RABONL2U

## PERSBERICHT!

### Coachrit Vorden

Op zondag 13 mei as zal het jaarlijks terugkerende coach spektakel van Hoofdstad Aanspanning plaatsvinden in de prachtige omgeving van Vorden.

De mooiste coaches uit binnen- en buitenland, allen bespannen met prachtige 4-spannen van uiteenlopende rassen met de daarbij behorende glimmende tuigage, vanzelfsprekend met stijlvol geklede bemanning en passagiers aan boord, zullen voor de 9<sup>e</sup> keer een unieke presentatie geven.

Vanaf het Industrieterrein in Vorden zal de eerste koets vertrekken om 10:30 uur en vervolgens zullen, met een tussenpose van 3 minuten per aanspanning, de overige coaches volgen. Hier wordt het vertrek opgeluisterd door het hoorngeschal van de Blazers.

Het eerste fotomoment zal zijn bij buitenplaats Den Bramel, Almenseweg 47. Het Huis stamt uit 1725 en is halverwege de 19<sup>e</sup> eeuw verbouwd in de huidige vorm. Vervolgens gaan de rijtuigen langs de buitenplaats Het Enzerinck, gebouwd in 1835 voor de dochter van de toenmalige bewoner van Kasteel De Wildenborch, de beroemde dichter A. Staring. Dit van origine 14-eeuwse Kasteel De Wildenborch wordt nog steeds door een telg uit de Staring familie bewoond. De toren stamt nog uit die tijd en de in de 20<sup>e</sup> eeuw aangelegde stijltuinen zijn prachtig.

Hier zal de eerste stop worden gehouden. ( *Verwachte aankomsttijd 1<sup>ste</sup> Coach 11:40 uur* )

Vervolgens gaan de deelnemers naar de picknickstop, die zal plaatsvinden op landgoed Het Medler. ( *Verwachte aankomsttijd 1<sup>ste</sup> Coach 12:45 uur, vertrek 1<sup>ste</sup> Coach 14:00 uur* ) Het landgoed is in 1684 overgegaan in eigendom van de familie Van Dorth. Deze familie is nog steeds eigenaresse en bewonen het Kasteel. Het huidige Kasteel dateert uit de 18<sup>e</sup> eeuw. Bij hoge uitzondering zijn wij welkom op dit privé terrein wat overigens dus niet vrij toegankelijk is voor publiek. Deze stop zal worden opgeluisterd met een optreden van de Jachthoornblazers van de Berkenhorst uit Elspeet. De tuin van dit kasteel is van de buitencategorie en heeft de titel: mooiste tuin van Nederland. Rond deze tijd komen de vele Rododendrons tot bloei en in deze omgeving komen de prachtige aanspanningen uit lang vervlogen tijd volkomen tot hun recht.

Hierna draven de paarden langs het mooie Huis Onstein met de karakteristieke klokkentorentjes en de boven de daklijst uitstekende traptoren naar de parkeerplaats van Hotel Bakker. ( *Verwachte aankomsttijd 1<sup>ste</sup> Coach 15:10 uur* ) Daar zullen de coaches wederom worden ontvangen door het hoorngeschal van de op het balkon staande Blazers.

Na deze laatste stop gaan alle koetsen weer terug naar het Industrieterrein in Vorden alwaar de paarden zullen worden uitgespannen en verzorgd. Nadat alles weer in de vrachtwagens is geladen, wordt er nog even nagepraat waarna iedereen weer huiswaarts gaat.